



Maart 2025

Liefste eNieuws lezers,

Vorige zomer gaf ik een prachtige houten puzzel van 100 stukjes cadeau aan een vriendin waarvan ik wist dat ze puzzelen vreselijk vindt. Een gewaagde zet, vond ik van mezelf! Maar ja, die puzzel was wel echt heel mooi...

In de maanden die volgden heeft ze de puzzel opgelost en zelfs nog puzzels bijgekocht. Elke keer als er eentje af raakt, stuurt ze me een fotootje. Ze puzzelt heel erg traag en gebruikt het als een soort meditatieoefening, als oefening voor concentratie en geduld, en als spiegel om bewust te worden van emotionele, mentale en lichamelijke patronen.

Zelf vind ik vaak dat mijn leven ook als een soort puzzel is, een zoektocht om alles te kunnen combineren - de zorg voor mijn zusje Laura, het werk voor Mayil, de dagelijkse klussen en problemen, en ondertussen natuurlijk het innerlijke werk dat ieder mens te doen staat. Op gezegende momenten voel ik de vreugde van puzzelstukjes die in elkaar lijken te vallen, maar niet lang nadien kan dat gevoel soms alweer ver te zoeken zijn, en zo gaat het leven met ups en downs vooruit. Ik vond een prachtig tekstje van Meester Morya rond dit thema. Wellicht herkenbaar en hopelijk inspirerend ook voor jullie! *Groetjes van Marie*

Bezinning voor de volle maan van 14 maart 2025:

Meester Morya,

“Je hoeft nooit wanhopig te zijn dat je een trage weg aflegt, want door traag te gaan, ga je eigenlijk vlug, omdat je diep kan gaan. Wie heel vlug tot een realisatie wil komen van licht in zijn leven, van liefde in zijn leven, komt altijd bedrogen uit, want zoiets kan niet.

Weet dat liefde een heel mooie weg is, maar een moeilijke en lastige weg, hoe eenvoudig ze ook is. De schittering van de liefde kan alles aan en dit is de moeilijkheid. Wanneer je liefdevol probeert te zijn, dan komen er een hoop moeilijkheden op je weg. Je leert ze aan te kunnen, en zo kom je tot liefde.

Wanneer je dit probeert, dan ben je een groot iemand op deze aarde. Je zal ondervinden dat je steeds meer kan, want er komt steeds meer kracht naar je toe als je meer met liefde bezig bent. Dit is de werkelijke betekenis van de mensheid op deze aarde: dat ze de weg naar de liefde aflegt.”


Meester Morya

Geert Crevits, “Morya Bezinning 4: Zoeken en vinden”
fragment uit hoofdstuk 1: 'Je hoeft nooit wanhopig te zijn'
© Mayil.com



*

Nieuwe Morya groepjes

In de laatste maanden zijn verschillende nieuwe Morya groepjes gestart of aan het starten.

Sowieso kan je bij elk groepje altijd nog aansluiten, ook al zijn ze niet meer nieuw.

Er zijn groepjes in:

Oost-Vlaanderen: **Zwalm, Zele, Sint-Denijs-Westrem**, De Pinte, Kluisbergen

West-Vlaanderen: **Ieper**, Kortrijk, Brugge, Moorsele, Lendeledede, Oostende

Antwerpen: Boechout, Antwerpen, Turnhout, Stekene, Kalmthout

Nederland: Buren, Utrecht, Tilburg, Schagen, **Aardenburg**

“Zoek naar mensen met wie je een vertrouwen kan opbouwen en met wie je kan spreken, met wie je in een wisselwerking kan staan zodat je vlugger kan evolveren. Als je de weg alleen gaat, gaat het trager.”

uit Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte, hfst 7



Voor meer informatie over alle groepjes in België en Nederland, bezoek onze website:

www.morya.org > Samenkomen > Lijst van groepjes

Zelf ook een Morya groepje starten bij jou thuis?

Dat is minder moeilijk dan je denkt! Neem contact op met ons en we helpen je op weg.

www.morya.org > Samenkomen

*

Kennismaking met de visie van Meester Morya

Er werd een nieuw punt toegevoegd op de pagina "Kennismaking" op morya.org:

1. Echte spiritualiteit is: leven met waarden
2. Probeer jezelf te worden
3. De stilte brengt je vooruit
4. Een mens is thuis in verschillende werelden
5. De dood is niet het einde
6. Laat de ander zichzelf zijn
7. Anderen vooruithelpen
8. De aarde gaat niet ten onder
9. Je staat nooit alleen

NIEUW:

10. Je hoeft niet te vechten tegen het kwaad

Bij elk van de tien punten vind je enkele citaten en korte tekstfragmenten. Zo krijg je al snel een goed overzicht van hoe Meester Morya kijkt naar de mens en de wereld. Super inspirerend!

www.morya.org > Wijsheid > Kennismaking

Of lees op p. 3 en 4 van deze pdf verder voor punt 10.

! Mensen zonder internet kunnen steeds inschrijven, bestellen of meer info aanvragen via telefoon: 09/27 88 147 (vanuit NL: +32 927 88 147)

“Het kan zijn dat je denkt dat je moet vechten tegen het kwaad. Ik zeg je dat je dat niet moet doen. Je kan zien dat er kwaad bestaat. Zie het reëel en weet dat het echt is. Wees niet naïef door te zeggen dat het kwaad niet bestaat. Nee, het kwaad bestaat echt en de duistere kant van het leven is echt. Dat betekent dat je dat leert opmerken en dat je gevoel leert krijgen voor het kwade, wat het is, hoe het in elkaar zit en dat het kwaad een domme kracht is die in feite probeert zichzelf te bewijzen. Maar jij hoeft niets te bewijzen. **Als je goed bent, hoef je niets te bewijzen.** Dan moet je alleen maar leren zijn gewoon wie je bent. Hoe je bent, probeer dat tot uitdrukking te brengen en dan zal je zien dat je daar steeds beter in slaagt. Dus probeer zicht te krijgen op wat er in je leeft, probeer dat tot uitdrukking te brengen en **dat is dan het tegenwicht tegen het kwaad.**”

Geert Crevits - Bron: “Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte” (uit hoofdstuk 8: ‘Met jezelf bezig zijn’) © Mayil.com

“Het kwaad is heel reëel op deze aarde. Het is een punt van verschrikking en een punt van lijden. Maar denk niet dat er geen grotere kracht is dan het kwaad. Je mag nooit vergeten dat er een **enorme kracht aanwezig is die vanuit het Goddelijke komt** en die de liefde in zich draagt, die het licht in zich draagt en die in zichzelf **de mogelijkheid heeft om de negatieve krachten, welke ze ook zijn, te neutraliseren.** Wees nooit wanhopig. Wanneer je voor dingen staat die moeilijk te dragen zijn, wees dan niet wanhopig maar probeer te bidden opdat er licht en vrede kan komen. Weet dat hoe groter de vrede en de stilte is in je eigen hart, hoe groter de tegenkracht mag zijn zonder dat je er nadeel van ondervindt.

De grootste kracht in het kwaad is dat het de mens in het nadeel probeert te stellen. **Maar als je rustig bent kan jou eigenlijk niets gebeuren.** Als je in je eigen sterkte staat, in je eigen kracht, in je eigen licht, in de zegening die je in je hart kan toelaten, kan je alles aan. Je zal wel uitgedaagd worden, want iedere keer dat de mens vooruitgaat in licht, in vrede, in liefde, zijn er omstandigheden die dat testen. Dat is nu eenmaal deze aarde. ”

Geert Crevits - Bron: “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven” (uit hoofdstuk 9: ‘Krachten verzamelen om vooruit te kunnen’) © Mayil.com

“Het kan wel eens moeilijk worden omdat de maatschappij in een soort herverdeling komt. **Er zijn mensen die bewust en steeds bewuster zullen kiezen, maar sommigen zullen kiezen voor het kwaad. Dat is niet erg, maar het scheidt wel een verstrooidheid.** En wanneer je in die verstrooidheid meegaat, kan je de weg niet meer vinden. Maar je wordt geleid, je hoeft niet bang te zijn.

Er zal een strijd komen, en die strijd is oppervlakkig gezien banaal, maar in werkelijkheid is het een heel bijzondere strijd. Want mensen zullen elkaar niet kunnen vertrouwen in wat naar voren komt en zowel het goede als het slechte zal betwijfeld worden. (...)

Weet dus dat er soms een misleiding kan zijn, een begoocheling. Maar als je probeert zuiver en rechtvaardig te zijn in je eigen leven, dan zal je er vroeg of laat altijd achter komen wat juist is en wat bedrog is.”

Geert Crevits - Bron: “Morya Kracht 2: Sleutel tot de Nieuwe Tijd” (uit hoofdstuk 11: ‘Kiezen voor het licht’) © Mayil.com

“Innerlijk kunnen er strijdpunten zijn, dat je je bedrogen voelt door de wereld of de maatschappij of door de dingen die tot stand gebracht worden. **Trek geen conclusies uit wat de wereldregeerders besluiten. Het is belangrijk dat je weet dat je in je eigen leven staat en dat je daarmee vooruit kan gaan, hoe dan ook.**

Je zal zien dat er een aantal kleine ontwrichtingen komen, een aantal zaken die geschikt en geregeld worden maar die niet goed zijn voor de mensen. Naderhand zal men dan een aantal zaken terugdraaien en verbeteren en uiteindelijk komt er een verbetering voor duizenden en duizenden en miljoenen mensen.

Men gaat door een moeilijke tijd. Een moeilijke tijd omdat er kleine verwarringen zullen zijn, althans binnen de opvattingen van bepaalde mensen die te maken hebben met leiding. Vandaar dat je moet weten wat je zelf wil en dat je **niet te veel moet luisteren naar wat er gezegd wordt en wat er in de kranten komt of wat er op de televisie komt.**”

Geert Crevits - Bron: “Morya Bezinning 7: Ga naar de wereld met liefde” (uit hoofdstuk 3: ‘Miljoenen mensen van goede wil’) © Mayil.com

“Veracht niets of niemand. **Ook als je medemens kwaad doet, veracht hem dan niet.** Probeer open te staan voor het mooie in hem, zie dat hij in een groei staat, in een evolutie. Wanneer je dit kan zien, **dan komt er een vrede en een rust in je. Dan kan je alles aan** en dan begin je het leven zelf te begrijpen, het bruisende leven dat steeds maar verder zal gaan en dat je steeds verder zal brengen.”

Geert Crevits - Bron: “Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte” (uit hoofdstuk 16: ‘De lelijkheid loslaten en de schoonheid vasthouden’) © Mayil.com

“Durf heel positief te zijn in je eigen leven, durf dingen te doen voor anderen die positief zijn. Van daaruit komt er dan een grotere kracht naar je toe. Ook een grotere kracht om dingen te verwerken die van anderen komen en die negatief zijn.

Wanneer je in jezelf een positieve kracht stimuleert door de dingen tot uitdrukking te brengen, zal je voortdurend beschermd worden, ook in je werk. Je moet zien dat je een werk maakt van alles wat je wil bereiken in je leven en dat je ziet: ‘dit is iets wat heel positieve krachten in zich draagt en daar wil ik een tijdje mee bezig zijn.’ ”

Geert Crevits - Bron: “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven” (uit hoofdstuk 9: ‘Krachten verzamelen om vooruit te kunnen’) © Mayil.com

“Wees niet bang om liefdevol te zijn. **Ook al kunnen anderen grof zijn en berekend, leugenachtig, vals. Wees niet bang om liefdevol te zijn,** want daarmee hanteer je de hefboom van het leven.

Als er geen liefde zou zijn, zou er geen heelal zijn. Dat is een sterke uitspraak. Als je in de liefde van je bestaan komt, kom je in de creativiteit van jouw wezen, doe je dingen die fundamenteel belangrijk zijn.”

Geert Crevits - Bron: “Morya Bezinning 10: Je bent je eigen leraar” (uit hoofdstuk 5: ‘Een puur hart’) © Mayil.com

“Er zijn dingen die moeilijk kunnen zijn in de maatschappij, in het gevecht van de wereld. **Je zal het misschien niet eens zijn met heel veel wat je ziet. Maar dat moet jou niet beletten om goede dingen te doen,** want dan kom je vooruit in je eigen leven. Door die positieve klank heb je ook een zekere uitstraling naar anderen toe en hebben anderen herkenningspunten in het leven.”

Geert Crevits - Bron: “Morya Bezinning 11: Een innerlijk kompas” (uit hoofdstuk 3: ‘Innerlijk weet je raad’) © Mayil.com