



Februari 2025

Liefste eNieuws lezers,

Meester Morya heeft het talent om je in Zijn teksten zowel aan te moedigen als tot rust te brengen. De gulden middenweg vinden, zou je kunnen zeggen, om zowel actief als rustig te zijn in jezelf, krachtig en vredig tegelijk. Dat willen we toch allemaal?

Groetjes van Marie

Bezinning voor de volle maan van 12 februari 2025:

Meester Morya,

“Als je het gevoel hebt: ‘dit is belangrijk’, doe dat dan. Vraag niet aan anderen wat belangrijk is voor jou maar handel vanuit jezelf, en weet dat de betekenis in jouw leven toeneemt omdat je leert. Je leert uit het leven zelf. En in jezelf is die wetenschap aanwezig van: ‘dit is goed, het andere is niet goed; dit is juist, het andere is fout.’ Zo scherp kan je kijken en dat kan iedereen.

Maar als je jezelf iets wijsmaakt door te veel te willen in te korte tijd, door te dapper te willen zijn of door juist niets te willen en eigenlijk de dingen over te laten aan anderen, dan kom je telkens verkeerd uit en dan begrijp je niet waar je eigenlijk mee bezig bent of zou moeten zijn.

(...)

In je gedachten kan je soms alles aan. In je gedachten kan je soms ook niets aan. De realiteit die voor je ligt is heel belangrijk. De rust die je kan beleven in de dingen van iedere dag is heel belangrijk. De rust die je kan leggen in je handelingen is heel belangrijk, om van daaruit kleine stappen te zetten die leerzaam zijn, waar je profijt uit kan halen en waarbij je vooral de diepere betekenis van het leven kan raken.

Er is een liefde mogelijk in het leven. Sluit dit niet uit. Soms is liefde de enige reden om met dingen bezig te zijn, wetende: ‘als ik liefdevol ben dan begrijp ik wat ik doe.’ Want er zijn inderdaad bepaalde zaken die alleen maar vanuit liefde gedaan moeten worden en anders heeft het geen zin om ze te doen. Daarin zit ook de diepe draagkracht van het leven, dat je dit kan leren en dat je van daaruit tot wijsheid kan komen.

Wanneer je met liefde leeft dan herken je de diepe kracht en vind je de diepe betekenis van het leven.

Er is heel veel te doen in het leven, maar het is nooit nodig om jezelf op te jagen of je te laten opjagen door anderen of door de maatschappij. Er zijn mooie dingen te beleven in het bestaan. Miskien dat niet en weet dat je jezelf daarin kan ontmoeten.

Er zijn mogelijkheden in verschillende richtingen in jouw leven en die zou je moeten proberen uit te buiten. Dat wil zeggen, verlies je tijd niet maar doe dingen, handel op een mooie, goede manier en dan komt je leven goed.”


Meester Morya

Geert Crevits,
“Morya Bezinning 13: Gewoon jezelf zijn”
fragmenten uit hoofdstuk 8:
‘Er is altijd een uitweg uit problemen’
© Mayil.com



*

Nieuw Morya groepje

In maart start een nieuw Morya groepje in Oost-Vlaanderen.

Iedereen die een groepje start, vult de structuur en de inhoud van de samenkomsten in naar eigen keuze. In dit nieuwe groepje in Zwalm zullen ze telkens inspiratie halen uit “De stap naar oneindigheid” (Morya Kracht 4), er is ook een meditatie, en eventueel worden er Morya kaartjes getrokken voor een persoonlijke vraag.

Zwalm:

Bij Hilde - hilde.roze(a)gmail.com (vervang (a) door @)

Elke laatste zondag van de maand om 10u30. Graag een seintje als je wil komen. Welkom!

Start 30 maart 2025



Voor een overzicht van alle groepjes in België en Nederland, bezoek onze website:

www.morya.org > [Samenkomen](#) > [Lijst van groepjes](#)

Zelf ook een Morya groepje starten bij jou thuis?

Dat is minder moeilijk dan je denkt! Neem contact op met ons en we helpen je op weg.

www.morya.org > [Samenkomen](#)

* * *

**! Mensen zonder internet kunnen steeds inschrijven, bestellen of meer info aanvragen
via telefoon: 09/27 88 147 (vanuit NL: +32 927 88 147)**