



Januari 2025

Liefste eNieuws lezers,

Het jaar 2025 is van start gegaan, voor ons een bijzonder jaar want we vieren **30 jaar Mayil uitgeverij!** Dertig gezegende jaren die we mochten delen met ontelbaar veel fijne mensen.

Sinds het eerste boek "*Levensverdieping 1: Bewust handelen*" dat uitgebracht werd in 1995, verschenen bij Mayil in totaal 61 tijdloze publicaties plus 17 herdrukken, naast de vele honderden nieuwsbrieven en webpagina's.



Meester Morya bewijst heel geregeld dat Hij aanwezig en werkzaam is in het leven van lezers en vrijwilligers en dat geeft zoveel vreugde aan alles wat we doen.

Ook dit jaar liggen er weer nieuwe publicaties op de plank (in meerdere talen) waar we samen met jullie erg naar uitkijken. We kunnen al de titel van het eerstvolgende boek verklappen: "Morya Kracht 8: Het verlichte denken". Het wordt het dikste boek ooit tot nu toe. Meester Morya spreekt er uitgebreid over het kunnen geven van genegenheid, over hoe je je denken kan bevrijden en doet er een nieuw concept van groepswork voor bewustwording uit de doeken. Maar binnen afzienbare tijd meer daarover.

Eerst nog de bezinningstekst voor de volle maan van januari; een oproep om jezelf te zijn in alle omstandigheden en steeds te vertrouwen in je eigen potentieel.

Groetjes van Lydia en Marie

Bezinning voor de volle maan van 13 januari 2025:

Meester Morya,

“Wanneer je jezelf uitdrukt, moet je weten dat je daarmee een heel groot iets doet. Het is heel interessant om mensen te zien die zichzelf durven zijn in alle omstandigheden en die daardoor als het ware iets unieks tonen aan de medemens op deze aarde. Ieder van ons is eigenlijk een uniek persoon en wanneer je er een begin mee maakt om dit tot uitdrukking te brengen dan heb je de sleutel in handen van dingen die anders verborgen blijven. Want wie zichzelf tot uitdrukking brengt zal een weg afleggen in het bestaan en zal deze weg kunnen gaan samen met anderen die daar ook een begin mee maken.

Denk niet dat dat eenvoudig is. Denk niet dat dat heel gemakkelijk is in die zin dat je dan anderen daarin kan meetrekken. Nee, anderen zullen het in het begin niet begrijpen dat jij aan het veranderen bent. En toch, uiteindelijk zullen ze het ermee eens zijn. En dit is het belang daarvan - dat je je eigen leven durft te leven, dat je je eigen weg durft te gaan en dat je op deze manier een voorbeeld bent voor anderen, zodanig dat ook zij op hun beurt zichzelf kunnen worden.

Er is een zeer grote nood in deze wereld aan mensen die zichzelf durven zijn in alle omstandigheden. (...)

Wees niet bang om te veranderen. Probeer de dingen in je eigen bestaan te doorgronden. Probeer contact te vinden met je eigen ziel, het Goddelijke in jezelf, en probeer dat op zo'n manier te beleven dat je tot een vrede komt in jezelf.

Er is een heel grote diepte in elk van jullie en wanneer je dit gaat beseffen dan kan je met die diepte leven en heb je een mooi en gelukkig leven. Het is heel belangrijk dat je dit leert zien en dat je weet dat, wat je omstandigheid ook is en hoe moeilijk je leven ook is geweest, je in staat bent om daar veranderingen in aan te brengen. Laat je nooit zeggen dat je vastzit in een situatie. Je kan altijd weer de moed vinden om vooruit te gaan, maar dan vanuit jezelf.

Luister niet te veel naar mensen als het gaat om ontplooiing, maar ontplooi jezelf. Ga in de diepte van jezelf kijken wat daarin aanwezig is. Kijk naar de drang die er is, de hele diepe drang in jezelf om vooruit te komen. Maak dus iets van je leven wat de moeite waard is. Probeer de waarden in het leven te vinden: liefde, geduld, grootheid, eerlijkheid, rechtvaardigheid en noem maar op. Er zijn heel veel grote waarden in het leven en wanneer je daarmee durft te leven, dan verandert je leven sowieso.”


Meester Morya

Geert Crevits,
“Morya Bezinning 12: Een licht voor de wereld”
uit hoofdstuk 1: 'Op je eigen benen staan'
© Mayil.com



*

Mayil Publishing House - Betekenis en geschiedenis

Op de pagina 'Over ons' op www.mayil.com lees je onder andere over de mooie betekenis van het woord "MAYIL".

Je vindt er ook een tijdslijn met de geschiedenis van onze uitgeverij, van 1985 tot nu.

www.mayil.com
> [Over ons](#)

Tijdslijn van onze geschiedenis	
22 november 1985	Eerste contact van Meester Morya met Geert Crevits Meer over het leven en het werk van Geert Crevits vind je op www.morya.org
1993	Begin van het publieke werk Vanaf 1993 zijn er ontelbare openbare avonden waarbij iedereen een persoonlijke boodschap kan ontvangen van Meester Morya via Geert, plus telkens één boodschap voor de hele groep van aanwezigen, de zogenaamde 'algemene boodschappen'.
1994	Geert geeft de eerste 'cursus Levensverdieping' Er zitten een tiental mensen in het publiek. Gedurende drie namiddagen luisteren de deelnemers naar de woorden van Meester Morya die een jaar later zullen verschijnen als het boek 'Bewust handelen'.
1995	Lydia richt 'Mayil Publishing House' op Het eerste boek 'Levensverdieping I: Bewust handelen' wordt uitgegeven (nu verkrijgbaar als <i>Morya Wijheid I: Bewust handelen</i>)
1997	Publicatie van de eerste vier 'Bezinningsboekjes'



Ook in het levensverhaal van Geert kom je meer te weten over het ontstaan van Mayil Publishing House:

www.morya.org
> [Geert Crevits > Levensverhaal](#)

*

Inspirerende youtube video's

In ons uitgebreide aanbod video's op youtube krijg je een levendig overzicht over heel wat verschillende thema's uit de boeken van Meester Morya. Met voorbeeldjes uit het leven gegrepen, groepsmeditaties, vraag en antwoord en veel meer. De video's geven een goede achtergrond waardoor het lezen in de boeken nadien makkelijker gaat en het praktisch toepasbaarder voor je wordt.

Alle lezingen zijn ondertiteld!



Om de ondertitels te kunnen zien, klik op play om de video te starten en activeer dan indien nodig het 'cc' icoontje rechts onderaan.

www.youtube.com/Moryaspiritual

* * *

! Mensen zonder internet kunnen steeds inschrijven, bestellen of meer info aanvragen via telefoon: 09/27 88 147 (vanuit NL: +32 927 88 147)