



December 2024

Liefste eNieuws lezers,

Onlangs was ik aanwezig bij een samenkomst van een Morya groepje. We zouden Morya kaartjes trekken. Er werd gevraagd of iemand met een prangende vraag zat en dat was zo. Een van de deelnemers legde uitgebreid uit hoe ze zich al wekenlang erg kwaad en verbitterd voelde rond een situatie met haar zoon en schoondochter, en ze wist niet hoe ze daarop moest reageren. We namen er een blaadje bij en zij schreef enkele mogelijke reacties op die ze zou kunnen nemen (de ene al erger dan de andere), waarvoor ze dan verschillende kaartjes zou trekken. Ik vroeg: "Zullen we eerst even de ogen sluiten en rustig worden?" Iedereen in de groep deed mee met een kleine solidaire meditatie. We openden de ogen en ze trok vier kaartjes met wijze raad. "Ja, maar eigenlijk was het al niet meer nodig!" zei ze onverwacht. In die twee minuten meditatie had ze een diep, liefdevol inzicht gekregen en haar grote kwaadheid was helemaal verdwenen als sneeuw voor de zon. In de plaats daarvan was ze nu begripvol voor de situatie, en dolblij (tot op vandaag!) omdat ze duidelijk Meester Morya Zijn impact had gevoeld.

Het was wonderbaarlijk om zo mee te maken wat er kan gebeuren in één of twee welgemikte minuten van stilte, zeker als het in groep gebeurt.

Bij deze een oproep om niet zomaar voorbij te klikken aan de voorbereidingen bij de online kaartjes op mayil.com; soms ligt het antwoord niet zozeer in het kaartje maar in je gebed en de stilte die eraan vooraf gaan!

Voor wat peptalk over het nemen van kleine momenten van stilte verwijs ik graag naar onze meest recente video, sinds deze maand volledig ondertiteld!

Verderop lees je ook nieuws over twee nieuwe Morya groepjes die starten in Oost-Vlaanderen, naast alle andere die dus al bestaan en waarbij je altijd kan aansluiten. Als je nog niet aan een groepje deelgenomen hebt, dan is dat misschien een mooi voornemen voor 2025?

Groetjes van Marie

We wensen al onze lezers mooie kerstdagen toe en een jaar 2025 vol gezegende momenten.

*Met al onze beste wensen,
Lydia, Marie en Laura*



Bezinning van Meester Morya * volle maan van 15/12/2024:

Meester Morya,

“Elke kracht die van Mij uitgaat en die jou bereikt, heeft een doel. Ik ben bezig met jou, Ik zie je graag, Ik hou van je. Dat wil zeggen dat er dingen van Mij uitgaan die betrekking hebben op jouw leven. Ik organiseer jouw leven. Dat betekent dat Ik je zie, dat Ik je volg, dat Ik met je bezig ben en dat je dat zal ervaren. Is het niet vandaag, morgen, overmorgen, binnen een maand, een jaar... Het zal toch komen. Je moet daar niet op zitten wachten. Je zal zien dat je Mijn stap hoort, dat je Mijn aanwezigheid voelt, dat je Mijn liefde aanschouwt, dat er dingen zijn in jouw leven die naar je toe komen omdat het Mijn bedoeling is met jou bezig te zijn.

Ik ben met heel veel mensen bezig op deze aarde, maar Mijn bedoeling is het om heel speciaal met jou bezig te zijn. Je kan Mijn hulp weigeren, je hoeft ze niet te aanvaarden. Je kan doen alsof je Mij niet kent, je kan doen wat je wil op deze aarde. Maar Mijn hulp zal er zijn. Als je Mij helemaal niet wil, opzettelijk dan, dan zal Ik Mijn hulp van je onthouden, en kan je alles doen wat je wil, op je eigen manier zonder Mijn hulp. Het maakt niets uit.

Ik ben bezig met heel veel dingen op deze aarde en een van de dingen die Ik wil dat mensen gaan doen, is dat ze tot zichzelf komen en dat ze steeds meer zoeken in de richting van hun eigen wezenlijke inhoud. Ze hebben elk voor zich een betekenis. Elk mens heeft voor zichzelf een betekenis; dit komt eerst.

De betekenis die de mens voor zichzelf heeft, moet hij zoeken want deze is niet vanzelfsprekend, ze is zelfs niet duidelijk en ze is ook niet zo dat hij dat onmiddellijk kan zien. Uitzonderlijk is er eens iemand die vanuit zichzelf kan voelen wat hij wil, maar heel veel mensen zijn op de verkeerde manier met zichzelf bezig. Ze weten niet hoe in het leven te staan omdat ze zichzelf niet vertrouwen. Dit is het grote wat de mensheid te leren heeft, dat de mens zichzelf leert te vertrouwen.”


Meester Morya

*Geert Crevits, uit "Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud"
(begin van hoofdstuk 10: 'Wie ben ik?') © Mayil.com*



*

Nieuwe ondertitels

Ook de meest recente video "De eenvoud van je hart" kreeg deze maand integrale ondertitels (met dank aan Soke voor het uittypen van 25 bladzijden tekst).

De eenvoud van het hart (1u58min)
youtube.com/Moryaspiritual



Om de ondertitels te kunnen zien, klik op play om de video te starten en activeer dan indien nodig het 'cc' icoontje rechts onderaan.



Een samenvatting van de video en een transcriptie van de voorgelezen tekstfragmenten vind je hier:

www.morya.org > [Wijsheid](#) > [Videos](#) > [De eenvoud van het hart](#)

'Hoofdstukken' in deze video:

00:00 Leven in verbinding met iets groters

10:42 In de stilte haak je even los

15:43 * MEDITATIE * Zoals regen die uit de hemel valt

20:45 In de stilte bouw je een innerlijk huis

29:49 Eenvoud geeft altijd kracht

36:55 Nadenken vanuit je hart

44:22 Kijken naar je geluk

54:19 Als je op het vlak van de ziel komt

01:10:24 * MEDITATIE *

01:18:07 Tot harmonie komen

01:28:03 * Begeleide MEDITATIE *

01:40:26 'Door de poort gaan'

01:48:14 Een ander leven

01:55:33 Oproep om samen te komen



youtube.com/Moryaspiritual

*

Overweeg een gift

De werking van onze Vereniging Zonder Winstoogmerk is onmogelijk zonder de financiële ondersteuning van sympathisanten en toegewijde supporters. Misschien voel jij je ook geroepen om een gift te doen?

Maandelijks of eenmalig, jouw gift maakt voor ons een groot verschil. Je helpt om de werkingskosten van Mayil te dragen (zoals kosten voor de websites, gespecialiseerde software, vaste kosten e.d.), je zorgt dat het werk achter de schermen onverstoord door kan gaan en je maakt het mogelijk dat onze uitgeverij ook internationaal kan groeien.

Donaties zijn steeds welkom op het volgende rekeningnummer:

IBAN: BE80 7380 3514 8677 / BIC: KREDBEBB

op naam van: MAYIL vzw

Met mededeling: "gift vanwege ... (je voornaam en familienaam)"



Voor meer informatie, bezoek onze website op deze pagina:

<https://morya.org/giften.php>

*

Nieuwe Morya groepjes

In de komende maanden starten twee nieuwe Morya groepjes in Oost-Vlaanderen:

Sint-Denijs-Westrem (bij Gent):

Bij Martine - Het prachtige boek 3 "God woont in je hart" uit de reeks Morya Wijsheid zal de handleiding zijn bij onze bijeenkomsten. Een inleidende meditatie, lezen en bespreken van een stukje uit het boek, slotmeditatie...

Start op **10 januari 2025**

Zele (tussen Lokeren en Dendermonde):

bij Veronika - Meditatie, lezen en bespreken van tekst uit de Morya boeken of kaartjes.

Start op **18 februari 2025**

Voor een overzicht van alle groepjes in België en Nederland,
bezoek onze website:
www.morya.org > [Samenkomen](#) > [Lijst van groepjes](#)



Zelf ook een Morya groepje starten bij jou thuis?

Dat is minder moeilijk dan je denkt! Neem contact op met ons en we helpen je op weg.

www.morya.org
> [Samenkomen](#)

*

Online Morya-kaarten op mayil.com



Er zijn twee kaartensets:

Online advies:

Citaten uit alle boeken van Meester Morya, zorgvuldig uitgekozen om inzicht, advies en antwoorden te geven op al je vragen, twijfels of zorgen.

Er zijn 510 kaarten in deze set.

Levenslessen:

De geselecteerde fragmenten uit de boeken van Meester Morya geven je allerlei praktische wijsheid voor elk domein - gaande van je innerlijk leven, je spiritualiteit, je emoties en gedachten tot je alledaagse leven.

De Levenslessen zijn ook een heel fijne manier om zicht te krijgen op een oplossing in bepaalde situaties die te complex zijn om er een vraag over te stellen.

Er zijn 215 kaarten in deze set.

Ga gewoon naar www.mayil.com, ga naar "Vraag het aan Morya", **klik op 'START'**, neem even de tijd om tot jezelf te komen, kies dan een afbeelding en een deel van een afbeelding en je krijgt je antwoord.

Zonder risico:

je hoeft je nooit te identificeren, nergens voor in te schrijven, je hoeft je vragen niet in te geven en er komen ook geen vervelende advertenties die je moet wegglikken.

Onze online kaarten zijn altijd gratis, anoniem, oprecht, positief, liefdevol en vol wijsheid.

Probeer het zelf op www.mayil.com

* * *

! Mensen zonder internet kunnen steeds inschrijven, bestellen of meer info aanvragen via telefoon: 09/27 88 147 (vanuit NL: +32 927 88 147)