



April 2024

Liefste eNieuws lezers,

Vandaag start de voorverkoop van maar liefst DRIE nieuwe bezinningsboekjes. Ze verschijnen rond eind juni, maar je kan ze nu al bestellen als je dat wil.

Tegelijk wordt het uitverkochte **"Sta in je kracht"** herdrukt in een herziene en uitgebreide uitgave (met extra hoofdstuk) en er verschijnt ook voor het eerst een bezinningsboekje in Poolse vertaling. Het zijn blije tijden voor Mayil!



"Morya Bezinning 11: Een innerlijk kompas" en **"Morya Bezinning 12: Een licht voor de wereld"** zijn twee boekjes waarin we vooral actuele teksten hebben samengebracht, boodschappen die spreken over de huidige tijden, die alles in een ruimer perspectief plaatsen en je aanmoedigen om rustig te worden en je eigen innerlijke leiding te volgen.

"Morya Bezinning 13: Gewoon jezelf zijn" is een spiritueel boekje over zelfzorg. De verzamelde teksten zijn heel divers en zoals altijd inspirerend en bemoedigend.

"Morya Bezinning 8: Sta in je kracht" is ruim twintig jaar na de eerste uitgave meer dan ooit brandend actueel en kreeg speciaal voor deze herdruk een nieuw, extra hoofdstuk met een boodschap die nog nooit eerder gepubliceerd werd.

Je kan Mayil steunen door de boekjes nu al in voorverkoop te bestellen.

Geniet van het ontdekken van alle nieuwe publicaties hieronder of op de website van www.mayil.com

Onderstaande meditatietekst is een stukje uit Morya Bezinning 11. *Groetjes van Marie*

Meditatie voor de volle maan van 24 april 2024:

Meester Morya,

“Wanneer er zaken zijn in jouw persoonlijke leven die je wil regelen, dan is de kans groot dat je de fout maakt om daar onmiddellijk op in te gaan. Want de mens denkt dikwijls categorisch: hij wil iets en dat betekent dan dat hij dat zo vlug mogelijk

wil. Maar heel veel zaken in het persoonlijke leven zijn zo dat ze naar jou toe komen en dat er dus een moment moet kunnen zijn van bezinning, van geduld en van afwachten.

Ik weet dat sommigen onder jullie grote problemen hebben, en toch is het zo dat heel veel dingen op orde kunnen komen in je leven wanneer je rustig wordt.

Dat is een heel groot punt dat eigenlijk iedereen zou moeten kunnen aanvaarden in zijn of haar leven - dat een zekere mate van rust heel veel kan oplossen, niet alleen in je persoonlijke leven maar ook in de buitenwereld.

Het is belangrijk om dit nu op dit moment te weten omdat er aan alle kanten grote herverdelingen zijn van zowel kapitalen als werk als ontspanning als relaties tussen mensen als wat dan ook. En rust kan daarin een grote betekenis hebben voor iedereen persoonlijk.

De tijd die komt is min of meer een woelige tijd omdat er dingen zijn en moeten gebeuren die van die aard zijn dat ze de mensen als het ware tot zichzelf brengen. Wanneer je daarin meegaat, wanneer je in die rust komt voor jezelf, dan ga je er makkelijker door en dan zie je ook duidelijker waar het op aankomt. Dan ga je als het ware mee met de stroom en dat betekent dat je dan meer begrip krijgt zowel over jezelf als over de dingen als over de wereld en dat je ziet dat het zich ook schikt. Er wordt voor jou gezorgd. Er is een Voorzienigheid. Er is iets wat meegaat met mensen die het beste willen geven van zichzelf.”


Meester Morya

Geert Crevits

uit *“Morya Bezinning 11: Een innerlijk kompas”* (vanaf nu in voorverkoop)
fragment uit hoofdstuk 7: *'Het zwaard van het onderscheid'*

© Mayil.com



*

Nieuwe Bezzinningsboekjes Vanaf nu in voorverkoop!

Morya Bezinning 11: Een innerlijk kompas

Geert Crevits

112 blz. - hardcover, gebonden - 14 €



Covertekst achterkant:

“Het is eigenlijk de tijd om heel praktisch bezig te zijn, om dingen te doen vanuit een innerlijk weten.

Dit is een grote stap. De mens zal ontdekken dat hij heel veel dingen weet en niet weet hoe hij het weet. Hij weet het gewoon, het is aanwezig in zijn eigen innerlijk.

Mensen die bewust zullen luisteren naar hun eigen hart, naar hun eigen geweten, zullen duidelijk zien: ‘dit is de richting die we uit kunnen gaan, die ik uit wil gaan’, en dan krijgt hun leven een vernieuwing.”



Dit hoopvolle boekje wil een anker zijn voor wie zich soms stuurloos voelt in woelige tijden. Het brengt een liefdevolle oproep om tot rust te komen, positief te zijn en te luisteren naar je innerlijke stem. Meester Morya schetst een krachtig beeld voor de aarde en plaatst de grote spanningen en omwentelingen van onze huidige tijd in een ruime en liefdevolle context, terwijl Hij ook aangeeft welke positie jij zelf kan innemen ten opzichte van de wereld.

Hoofdstukken in “Morya Bezinning 11: Een innerlijk kompas”:

- | | |
|--|--|
| 1 - Een spiritueel leven | 5 - In jezelf vind je de sleutel |
| 2 - Hou het hoofd koel en je hart warm | 6 - Het geheim van de toekomst |
| 3 - Innerlijk weet je raad | 7 - Het zwaard van het onderscheid |
| 4 - De mens staat niet buiten de verandering | 8 - Niets is belangrijker dan de liefde in je hart |

Morya Bezinning 12: Een licht voor de wereld

Geert Crevits

112 blz. - hardcover, gebonden - 14 €



Coverttekst achterkant:

“Het zijn mensen die houden van het leven, die liefdevol durven te zijn naar anderen toe, die rustig kunnen zijn en zich op hun tenen laten trappen die de dingen aankunnen.

Wanneer mensen lief en vriendelijk zijn dan zijn ze eigenlijk een licht voor deze wereld. Maar je moet je eigen lichtje kunnen halen uit het grote licht, uit het grote vuur van het bestaan, want dan ben je nooit uitgeput.”

'Een licht voor de wereld' is een verzameling van tien bemoedigende boodschappen die je inspireren om tot vrede te komen in jezelf en vreugde te ontdekken in je leven. Door jezelf te ontplooiën kan je tot bloei komen, goede dingen doen en een betekenis krijgen voor de wereld en de mensen in je omgeving.

Hoofdstukken in “Morya Bezinning 12: Een licht voor de wereld”:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1 - Op je eigen benen staan | 6 - Een uitzonderlijk boeiende tijd |
| 2 - Gelijkmoeidigheid van geest | 7 - Evenwicht brengen |
| 3 - De vrede van de Christus | 8 - Een plek waar mensen gelukkig kunnen zijn |
| 4 - Je hart weet | 9 - Een bron van kracht in jezelf |
| 5 - Rustig, zacht en vriendelijk zijn | 10 - Houden van mensen |

Morya Bezinning 13: Gewoon jezelf zijn

Geert Crevits

112 blz. - hardcover, gebonden - 14 €



Coverttekst achterkant:

“Gewoon doen waar je zin in hebt, dat kan heel leuk zijn, en meer dan leuk kan het zelfs heel interessant zijn en heel interessant worden. Soms moet je dat eens kunnen doen - al die bezigheden van iedere dag gewoon opzij schuiven om eens lekker jezelf te zijn.

Er zijn sublieme verschillen die in je leven kunnen komen wanneer je je aandacht richt naar de essentie van je bestaan. Denk niet dat je heel veel moet doen op deze aarde. Denk niet dat je gehaast moet zijn. Denk niet dat je alles aan moet kunnen. Dit is niet zo.”

'Gewoon jezelf zijn' is een spiritueel boekje over zelfzorg. Meester Morya geeft heel wat tips en inzichten over zorgen voor jezelf, vrede ervaren ondanks chaos of problemen, harmonie vinden met de mensen rond je en vreugde ontdekken in je leven zoals het is. Hij geeft een beeld over welke krachten je ontdekt als je meer en meer jezelf durft te zijn. Zoals steeds combineert Meester Morya zijn praktische adviezen met een hoopgevend en verruimend inzicht in de wereld en de huidige tijd.

Hoofdstukken in “Morya Bezinning 13: Gewoon jezelf zijn”:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1 - Zorgen voor jezelf | 6 - Altijd harmonie kan gewoon niet |
| 2 - Bevrijd jezelf | 7 - Positief leven |
| 3 - In de spiegel kijken | 8 - Er is altijd een uitweg uit problemen |
| 4 - Jezelf vinden in de diepte | 9 - Bewust bezig zijn met je geluk |
| 5 - Wanneer je niet zit te denken | |

Morya Bezinning 8: Sta in je kracht

Geert Crevits

112 blz. - hardcover, gebonden - 14 €



Covertekst achterkant:

“Als je in je eigen energie leeft, in de betekenis van jouw leven en als je op die manier vooruitgaat dan vallen de spanningen van je af, dan zijn ook de spanningen die in de wereld aanwezig zijn niet jouw deel.

Want je kan goed leven buiten de grote spanningen en je kan leven op je eigen manier. Je kan bij wijze van spreken een eiland van vrede zijn, een eiland van kracht dat een tegenkracht vormt en de spanning afleidt.”



Ruim twintig jaar na de eerste uitgave is dit boekje meer dan ooit actueel.

Wanneer Meester Morya spreekt over noodsituaties in de wereld, strijd tussen landen, desinformatie, frustratie, zwarte krachten en moeilijkheden, plaatst Hij die stevast in een grotere context, een ruimer perspectief waarin liefde, licht en goedheid een veel grotere rol spelen dan je oppervlakkig gezien kan weten. Op dezelfde manier bekijkt Hij ook de spanningen en problemen in je eigen leven als een mogelijkheid om jezelf te overwinnen, als een gelegenheid om in je eigen kracht te gaan staan en om je verantwoordelijkheid te nemen.

Herziene herdruk met extra zesde hoofdstuk!

Hoofdstukken in dit boek:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1 - De innerlijke leiding in je hart | 4 - Groeien in verantwoordelijkheid |
| 2 - In de vrede komen | 5 - Hoe krijgt je leven een betekenis voor anderen? |
| 3 - Je eigen opinie vormen | 6 - Geloven in het goede (<i>Nieuw hoofdstuk</i>) |

www.mayil.com > Publicaties



In juni verschijnt ook:

Morya Bezinning 1: De Aarde als Wezen in Poolse vertaling

* * *

! Mensen zonder internet kunnen steeds inschrijven, bestellen of meer info aanvragen

via telefoon: 09/27 88 147 (vanuit NL: +32 927 88 147)