



Februari 2024

Liefste eNieuws lezers,

Ik ben heel blij om jullie te vertellen dat er deze maand alweer een nieuwe video is bijgekomen op ons youtube kanaal. Je ziet er de laatste lezing die ik vorig jaar gaf rond het thema “Leven vanuit je hart”. Deze lezing gaat inhoudelijk een stukje dieper dan de voorgaande en is zeker heel inspirerend.

Voor deze nieuwsbrief hebben we enkele fragmentjes gekozen die ook in de video voorkomen. Iedere paragraaf is zo mooi en zo motiverend dat je ze stuk voor stuk wel boven je bed zou kunnen hangen!



Deze maand is het precies tachtig jaar geleden dat mijn vader Geert geboren werd - een goede gelegenheid om zijn levensverhaal er nog eens op na te lezen? *Met groetjes van Marie*

Meditatie voor de volle maan van 24 februari 2024:

Meester Morya,

“Het is goed dat je af en toe eens stilstaat bij de mooie dingen van iedere dag. Zonder haast, tijdloos, zonder te denken dat jouw leven kort is. Nee, het ligt in de handen van God, jouw leven ligt in de handen van God. Maar, en dat mag je niet vergeten, ook de levens van anderen liggen in de handen van God.

(...)

Het is niet nodig te wachten tot een ultiem moment. Ieder moment, iedere seconde kan van een eeuwige betekenis zijn, kan van een grote betekenis zijn. Daarom is het belangrijk dat jij durft te leven als een licht, als een vonkje van God, als een licht dat uit God komt.

Daarom is het belangrijk dat je je intuïtie toelaat in jouw leven. Dat je niet bang bent voor alles en nog wat: dat je je misschien zou verspreken, dat je niet de juiste dingen zou aangeven, dat je niet de juiste dingen zou kunnen zeggen, dat je wel eens het verkeerde inzicht zou hebben in een bepaald iets of een bepaald iemand. Daar hoeft je niet bang voor te zijn.

Weet dat je op de eerste plaats moet proberen om de werkelijkheid van deze aarde, van jezelf, van de medemens te aanvaarden. Het is niet dat je iets moet proberen te bereiken, de ander moet willen ompolen, de ander duidelijk moet willen maken wat hij of zij moet doen. Nee, laat gaan. Kijk in je eigen leven naar de diepere waarheid, naar de diepere waarde en leef van daaruit.

Neem het kleine vonkje licht dat in jezelf is vast, en blaas het aan tot een groter vuur, of vraag aan God dat Hij het groter zou maken, zodat je weet wat het is, dat je daar ook min of meer bestendig mee in contact leeft. Dat je weet wat het is, ondanks de tegenspoed en het verdriet die je ziet bij anderen, om in je eigen leven toch dat stukje geluk te bewaren waar je voor gevochten hebt en wat je stilaan hebt leren zien omdat je weet dat het leven groot is en omdat het in je eigen hart verankerd is.

(...)

Daarom is het belangrijk dat je af en toe in die stilte gaat, bewust in die stilte treedt. Niet om jezelf overhoop te gooien, maar om te kijken in alle richtingen, zonder er iets aan te doen, gewoon proberen alert te zijn, open te zijn en eerlijk te zijn.

Die houding, die levenshouding is belangrijk, want daardoor leer je te houden van het leven zoals het is, en leer je ook te geven aan het leven wat jij hebt ontvangen van het leven. Er moet een soort stroom op gang komen tussen de mensen, een soort energiestroom.”



Meester Morya

Geert Crevits, “Morya Kracht 5: Trouw aan jezelf”
fragmenten uit hoofdstuk 9: ‘Tot harmonie komen’

© Mayil.com



*

Nieuwe video! “De eenvoud van het hart”

In deze nieuwe video kan je meegenieten van de laatste (en meest verregaande) lezing rond "Leven vanuit je hart" die Marie Crevits gaf, in Poperinge (West-Vlaanderen) op 17 april 2023. Met drie nieuwe meditaties.

De eenvoud van het hart (1u58min)

www.youtube.com/Moryaspiritual

Een samenvatting van de video en een transcriptie van de voorgelezen tekstfragmenten vind je op: www.morya.org > **Wijsheid** > **Video's** > **Nieuw: De eenvoud van het hart**

'Hoofdstukken' in deze video:

00:00 Leven in verbinding met iets groters

10:42 In de stilte haak je even los

15:43 * **MEDITATIE** * **Zoals regen die uit de hemel valt**

20:45 In de stilte bouw je een innerlijk huis

29:49 Eenvoud geeft altijd kracht

36:55 Nadenken vanuit je hart

44:22 Kijken naar je geluk

54:19 Als je op het vlak van de ziel komt

01:10:24 * **MEDITATIE** *

01:18:07 Tot harmonie komen

01:28:03 * **Begeleide MEDITATIE** *

01:40:26 Door de poort gaan

01:48:14 Een ander leven

01:55:33 Oproep om samen te komen



*

Levensverhaal van Geert Crevits

- Kindertijd en jeugdijaren
- Eerste contact met Meester Morya
- Telepathie als dienst
- Wat maakt het contact van Geert met Meester Morya zo bijzonder?
- Mayil uitgeverij
- Afscheid van Geert
- Vandaag
- Meester Morya is er altijd



Met heel wat foto's!

... Geerts moeder noemt hem een gelukskind, want op zondag geboren. Dit is 20 februari 1944 's avonds, in een dorp niet ver van de Belgische kust. Zijn grootmoeder van vaders kant ... **Lees verder:**

www.morya.org > [Geert Crevits](#) > [Levensverhaal](#)

*

Nieuw op de Morya kaart!

In regio Gent is een **nieuw Morya groepje** gestart met een wel heel bijzonder concept: enkele uren per week is iedereen welkom om gewoon binnen te lopen - om je hart te luchten, voor een goed gesprek, om samen een Morya kaartje te trekken of een Morya boek open te slaan...

Woon je in de buurt van Sint-Denijs-Westrem, ga dan zeker eens langs op een open moment:

www.morya.org > [Samenkomen](#) > [Lijst van groepjes](#)
> [Oost-Vlaanderen](#) > [Sint-Denijs-Westrem](#)

Er zijn de voorbije maanden ook elders op de kaart mensen bij gekomen. Neem zeker nog eens een kijkje! Je kan op de kaart inzoomen of uitzoomen om jouw regio goed te kunnen zien. Klik op de icoontjes voor meer informatie.

Staat er nog niemand in jouw buurt? **Zet jezelf dan zeker op de kaart.** Staan er wel al mensen in jouw buurt? Zet jezelf dan óók op de kaart, en ontvang vrijblijvend contactgegevens van mensen in jouw regio.

www.morya.org > [Samenkomen](#) > [Vind lezers in je buurt](#)



*

Wijsheid op www.morya.org in de kijker

Kennismaking:

Ontdek 9 belangrijke principes uit de boeken van Meester Morya:

1. Echte spiritualiteit is: leven met waarden
2. Probeer jezelf te worden
3. De stilte brengt je vooruit
4. Een mens is thuis in verschillende werelden
5. De dood is niet het einde
6. Laat de ander zichzelf zijn
7. Anderen vooruithelpen
8. De aarde gaat niet ten onder
9. Je staat nooit alleen

16 Vragen & antwoorden:

Heel wat boeiende teksten over 16 verschillende onderwerpen

11 Werkboek-oefeningen:

In de 11 werkboek-oefeningen die online te vinden zijn bestudeer je telkens een inzicht van Meester Morya dat je daarna in je eigen leven observeert en leert toepassen.

18 Meditaties:

Kies een nummertje of een afbeelding.

18 meditaties om uit te kiezen!

Of laat het lot voor jou kiezen en vermijd keuzestress.

42 Video's:

Ontdek de video's met lezingen van Marie Crevits over de boeken of met teksten van Geert en Meester Morya. Zie hoe Geert Crevits telepathisch de boodschappen van Meester Morya tot stand laat komen, of bekijk het interview met Geert uit 1999.

9 Podcasts:

De aangename stem van Geert en de diepe wijsheid van Meester Morya die inzicht na inzicht naar voren brengt, zorgen voor een boeiende luister-ervaring. Alsof Meester Morya rechtstreeks tegen jou spreekt! Negen verschillende boodschappen om te beluisteren.

98 Volle maan brieven:

Klik op de Kies-knop en laat je verrassen, of snuister in de lijst van 98 nieuwsbrieven en maak je eigen keuze. Een aantal teksten gaan gepaard met video, een pdf om uit te printen of unieke originele audio-opnames.

www.morya.org
> [Wijsheid](#)



*

Vraag het aan Morya

Op www.mayil.com staan de Morya kaartjes dag en nacht gratis voor je klaar.

"Online advies - START"

Voor inzicht en een antwoord op al jouw vragen.
Meer dan vijfhonderd mogelijke antwoorden.

"Levenslessen - START"

Voor persoonlijk advies zonder vraagstelling
of inspiratie voor het moment.
Meer dan tweehonderd mogelijke antwoorden.



De **Morya kaartjes** nodigen je uit om het ruimer te bekijken en jezelf in een ander licht te gaan zien. De teksten zijn rustig en helder en tonen je een nieuwe richting naar vertrouwen en liefdevol handelen.

www.mayil.com

**! Mensen zonder internet kunnen steeds inschrijven, bestellen of meer info aanvragen
via telefoon: 09/27 88 147 (vanuit NL: +32 927 88 147)**