



December 2023

Liefste eNieuws lezers,

Onlangs vertelde een vriendin me dat ze meer en meer momenten ervaart waarop ze voelt dat ze 'in de stroom' zit, mee met de diepere stroom van het leven, je weet wel, zo van die momenten waarop je je gedragen voelt, geïnspireerd, blij, open en verbonden. Maar telkens is dat maar een moment, en niet lang daarna 'valt' ze daar zozegd weer uit. Of ik soms wist hoe ze dat kon vermijden?

De tekst van dit eindejaar spreekt daarover – over hoe de stroom steeds wisselt. Als je wil vasthouden aan één moment of één aspect van de stroom is dat onmogelijk. De enige manier om bij die verbondenheid te kunnen blijven is door te beseffen dat de stroom nooit twee momenten hetzelfde zal zijn - maar hij IS er wel altijd. Als je daarop kan vertrouwen, kan je loslaten en je toch gedragen blijven voelen.

Als een soort eindejaarsgeschenk aan al onze lezers hebben we de voorbije weken opnieuw een **heel groot aantal nieuwe online adviezen toegevoegd in "Vraag het aan Morya"**. Je kan nu meer dan vijfhonderd (!) verschillende antwoorden krijgen op jouw vraag, zodat je in het nieuwe jaar nog meer dan ooit een positieve input en liefdevol inzicht op maat kan ontvangen van Meester Morya met slechts een paar klikken.

We wensen iedereen
een gezegende kerst
en een gelukkig
en vredevol
jaar 2024

Lydia, Marie en Laura



Meditatie voor de volle maan van 27 december 2023:

Meester Morya,

“Het leven brengt enorm veel dingen aan, sta daarvoor open. Maar het leven brengt ook enorm veel dingen weg. Laat het gaan en sta daar ook voor open.

Laat het leven het leven zijn, laat het nemen wat het wil nemen en laat het geven wat het wil geven. En speel daar zelf je rol in. Dat wil zeggen: bepaal je leven zoals jij dat dan wil. En het steekt heus niet op een klein beetje.

Als je verwonderd bent over bepaalde zaken, probeer dan naar het wonder van die dingen te kijken en probeer daarin een aandacht te vestigen op zaken die jij persoonlijk mooi vindt. Er is keus voor iedereen en er is een mogelijkheid dat je het leven inderdaad op je eigen originele manier aanpakt.

Er zijn altijd inderdaad een zee van elementen die naar je toe komen en er zijn altijd een zee van elementen die van je weggaan. Als je dit kan aanvaarden, is het zo dat je het leuk vindt om met verschillende dingen bezig te zijn op verschillende momenten en dat je er geen drama van maakt dat er dingen van je weggaan en dat er dingen naar je toe komen. En in deze vrijheid moet je kunnen staan, in deze edelmoedigheid moet je kunnen staan, dat je het aanvaardt en dat je het leven als een rustige beweging begint te bekijken.

Als je dit kan, zal het zijn dat je makkelijker bent in het leven, dat je ziet dat het ene moment anders is dan het andere moment, dat het dus eb is en dat het vloed is, dat er dus momenten zijn waar blijkbaar zoveel naar je toe komt dat je het bijna niet aankan en dat er momenten zijn waar blijkbaar zoveel van je weggaat dat je denkt dat je het niet aankan. Maar al die zaken zijn natuurlijk."



Meester Morya

*Geert Crevits, Morya Cursus Levensverdieping 18 (nog onuitgegeven boek)
uitgesproken in april 1997 © Mayil.com*

*

Nieuwe kaartjes op Mayil.com

Er werden deze maand **meer dan honderdvijftig nieuwe Morya kaartjes** toegevoegd aan de "Online advies" kaartenset.

In totaal zijn er nu **ruim vijfhonderd mogelijke antwoorden** voor al jouw vragen.

De heldere teksten zijn stuk voor stuk prachtig, **ongelofelijk inspirerend** en geven een vernieuwend houvast waar je mee vooruit kan.

Kaartjes trekken maakt je niet afhankelijk of slap, integendeel! Je krijgt meer openheid in je denken, meer richting in jezelf en je wordt uitgenodigd om je keuzes bewuster en met meer liefde te maken.

Vind je het een beetje moeilijk om de juiste vraag te vinden, of krijg je meer dan eens een antwoord dat je niet echt kan plaatsen? Neem er in dat geval **een vriend of vriendin bij** en trek samen een aantal kaartjes over je leven. Meester Morya zal bij jullie aanwezig zijn en samen kom je zeker tot de antwoorden die je kunnen helpen.

Ga naar:

"Online advies - START"
voor een antwoord op specifieke vragen

"Levenslessen - START"
voor persoonlijk advies of inspiratie voor het moment

Vraag het aan Morya

De teksten van Meester Morya zijn een onuitputtelijke bron van wijsheid en inzicht die je op elk moment van de dag kan raadplegen. Hier online en helemaal gratis.
Klik op Online advies of op Levenslessen om te beginnen!



De online Morya kaartjes zijn **helemaal gratis en volledig vrijblijvend** omdat we de praktische wijsheid van Meester Morya toegankelijk willen maken voor iedereen, op een zo laagdrempelig mogelijke manier.

Als je enthousiast bent, **vertel het verder!!** Je doet er andere mensen zeker een plezier mee.

www.mayil.com

*

Kerstvakantie

Tussen Kerst en Nieuwjaar liggen alle bestellingen en verzendingen bij Mayil even stil.

Vanaf 1 januari staan we weer helemaal tot je dienst!



Wie dringend toch een boek wil kan ondertussen wel steeds terecht in de meeste boekenwinkels (online of bij jou in de buurt).

*

ACTIE: Nog tot eind januari 2024 grote KORTING op de AUDIO

Je ontvangt maar liefst **30% korting** bij aankoop van **twee of meer artikelen** gekozen uit:

- alle **Morya luister-cd's**,
- het **Morya Luisterboek (Wijsheid 1: Bewust handelen)**,
- de **Volle Maan BOEK + CD publicaties**.

Combineren mag!

Met gratis verzending naar België en Nederland

Geen verzendingen tussen Kerst en Nieuwjaar



Maak je keuze en bestel via
www.mayil.com > **Audio**

! Mensen zonder internet kunnen steeds inschrijven, bestellen of meer info aanvragen via telefoon: 09/27 88 147 (vanuit NL: +32 927 88 147)