



## November 2023

**Liefste eNieuws lezers,**

Deze maand hebben we de website van [mayil.com](http://mayil.com) opnieuw uitgebreid met mooie, inspirerende teksten van Meester Morya. De 'Levenslessen' zijn prachtige stukjes die je een kleine opdracht geven, een praktisch inzicht, een diep-spirituele les of een boodschap van vertrouwen. Je kiest er eentje intuïtief en je bent vertrokken.

Soms wensen mensen dat Meester Morya een "dagelijkse gedachte" of zoiets zou rondsturen, maar ik vind het fijner te weten dat niet iedereen *dezelfde* gedachte op *dezelfde* dag ontvangt, want hoewel we met z'n allen collectief wel samen grote bewegingen meemaken, hebben we op een alledaagse basis toch meer nood aan individueel aangepast advies, vind je ook niet?

Eén van de nieuwe Levenslessen (nummer 205) vind je hieronder als bezinning voor deze maand. Ze is heel praktisch van aard, neem er zeker even tijd voor; het is niet alleen een oefening in objectieve zelfobservatie en zelfkennis, maar ook in mildheid en geduld. Een mooi cadeau voor jezelf...

Deze maand is er op de website van [morya.org](http://morya.org) ook een nieuwe 'Vraag & Antwoord' gepost met zes interessante teksten van Meester Morya over oorlog, Liefdevol en verrijkend!

En we hebben nog meer goed nieuws: de eerste stap werd gezet naar een nieuwe website in het Frans. Neem nu al een kijkje en vertel al je Franssprekende vrienden en kennissen om ons zeker in de gaten te houden naarmate er meer mooie teksten en webpagina's zullen verschijnen. *Groetjes van Marie*

**Meditatie voor de volle maan van 27 november 2023:**

**"Vraag het aan Morya"**



**Zie jezelf in wat je doet**

"Veronderstel, je moet iets in orde maken in je huis en je neemt daar je tijd voor, dan kan je daarin jezelf zien - op welke manier je dit ding in orde probeert te brengen.

Je kan het bijvoorbeeld doen door je te ergeren aan van alles, door iets aan te pakken en onmiddellijk iets anders te gaan doen, door weg te lopen van wat je aan het doen bent, enzovoort. Je kan op veel manieren bezig zijn met wat je aan het doen bent en toch moet je jezelf daarin kunnen zien. Als je wegloopt, moet je zien: ‘hé, ik loop weg.’ Als je iets oppakt en het ander laat vallen, weet dan: ‘hé, ik ben nu de hele tijd daarmee bezig geweest en ik heb het andere niet meer bekeken.’ Dus je moet kunnen zien wat je aan het doen bent.

Op deze manier word je je heel concreet bewust van je handelingen en weet je wat het betekent om met de tijd om te gaan. Je hoeft niet heel ver vooruit te kijken. Het ligt in het project dat je nu voorhanden hebt, in wat je je dus voorstelt dat je zou kunnen doen binnen een bepaalde tijd.

Wanneer je je tijd goed gebruikt, dan komt juist daardoor een vreugde - wanneer je weet: ‘kijk, dit is wat ik me voorstel, nu zal ik dat doen en ik blijf daarbij en ik concentreer me daarop en ik doe dat naar mijn beste vermogen.’

Als je ziet dat je tekortschiet, wees dan niet kwaad op jezelf maar zeg: “De volgende keer probeer ik het wat nauwkeuriger of beter te doen” of meer ontspannen of gelukkiger of wat dan ook. Weet dat je je gedachten daarbij moet betrekken, dat je je gedachten moet investeren in wat je aan het doen bent.”



Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven”  
(hoofdstuk 11: ‘De aarde is een schakel binnen een geheel van evoluties’)

© Mayil.com

Deze tekst vind je ook terug op [www.mayil.com](http://www.mayil.com) als nummer 205 bij de Morya Levenslessen



\*

## Nieuwe Vraag & Antwoord: Zes vragen rond oorlog

Een verzameling van zes inzichtelijke teksten waar Meester Morya over oorlog spreekt.

De teksten zijn ingekleed als een antwoord op de volgende vragen:

- \* Welke kant moeten we kiezen?
- \* Waarom mislukt oorlog altijd?
- \* Waarom wordt er zo geknoeid met deze aarde?
- \* En wat met zij die sneuvelen?
- \* Helpt het om te bidden voor mensen in oorlog? Hoe moet ik dat dan doen?
- \* Al die oorlogen, moet ik daar echt mee begaan zijn?

Ga naar:

[Morya.org](http://Morya.org) > [Wijsheid](#)  
> [Vraag & antwoord](#)  
> [Zes vragen rond oorlog](#)



Vraag en antwoord

### Zes vragen rond oorlog

Vragen:

- \* Welke kant moeten we kiezen?
- \* Waarom mislukt oorlog altijd?
- \* Waarom wordt er zo geknoeid met deze aarde?
- \* En wat met zij die sneuvelen?
- \* Helpt het om te bidden voor mensen in oorlog? Hoe moet ik dat dan doen?
- \* Al die oorlogen, moet ik daar echt mee begaan zijn?

[Lees](#) →

\*

## Nieuwe website en nieuwe ondertitels in het Frans

De **Franse website** ging deze maand van start, niet alleen met een nieuwe layout maar ook met nieuw vertaalde teksten. Je vindt er behalve het levensverhaal van Geert ook al enkele fragmenten waarin Meester Morya spreekt over Zichzelf.



### Geert Crevits Sa vie, son histoire

- \* Jeunesse et premières années suivantes
- \* Premier contact avec Maître Morya
- \* La télépathie en tant que service
- \* Maison d'édition Mayil
- \* Adieu à Geert
- \* Aujourd'hui



### Vidéos

- Entretien avec Geert Crevits (1999)
- EXERCICE : Gérer les expériences bouleversantes (du présent ou du passé) (par Marie Crevits)

[Découvrez les vidéos](#) →



### Maître Morya à propos de Lui-même

« Certains reconnaîtront la profondeur de la vie comme une énergie consciente, sans y voir une personne ou quoi que ce soit de personnel. D'autres peuvent considérer cette profondeur comme quelque chose de personnel. Cela ne fait pas vraiment de

Er werden ook **Franse ondertitels** toegevoegd aan een tweede video: een bijzonder praktische en nuttige meditatie-oefening van Marie Crevits over **omgaan met overspoelende ervaringen**.



Neem een kijkje en vertel het verder aan de Franstalige mensen die je kent!

[www.morya.org/FR](http://www.morya.org/FR)

\*

## Nieuwe Levenslessen op Mayil.com

Er werden in november **46 nieuwe Morya kaartjes toegevoegd** in de "Levenslessen" kaartenset; er zijn er nu 212.

**Een levensles kies je** wanneer je Meester Morya vraagt om persoonlijk advies voor jouw leven, wanneer je op een bepaald vlak innerlijk vooruit wil of wanneer je een vraag hebt die zo ingewikkeld ligt dat je ze zelf niet onder woorden krijgt.

Levenslessen dagen je uit om je leven op een diepere manier te bekijken en jezelf in een ander licht te gaan zien. De teksten zijn liefdevol, rustig en helder en sporen je aan tot vertrouwen, hoop en nieuwe daadkracht.

Elke Levensles kan je uitprinten of downloaden als pdf met verzorgde layout.



### "Online advies - START"

voor een antwoord op specifieke vragen

### "Levenslessen - START"

voor persoonlijk advies of inspiratie voor het moment

De online Morya kaartjes zijn **helemaal gratis en volledig vrijblijvend** omdat we de praktische wijsheid van Meester Morya toegankelijk willen maken voor iedereen, op een zo laagdrempelig mogelijke manier.

Als je enthousiast bent, **zeg het voort!!** Je doet er andere mensen zeker een plezier mee.

[www.mayil.com](http://www.mayil.com)

\*

## ACTIE: Nog steeds grote KORTING op de AUDIO

Je ontvangt maar liefst **30% korting** bij aankoop van **twee of meer artikelen** gekozen uit:

- alle **Morya luister-cd's**,
- het **Morya Luisterboek (Wijsheid 1: Bewust handelen)**,
- de **Volle Maan BOEK + CD publicaties**.

Combineren mag!

*Met gratis verzending naar België en Nederland*



Maak je keuze en bestel via  
[www.mayil.com](http://www.mayil.com) > **Audio**

\*\*\*

**! Mensen zonder internet kunnen steeds inschrijven, bestellen of meer info aanvragen via telefoon: 09/27 88 147 (vanuit NL: +32 927 88 147)**